Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

Greek Orthodox Church
FAIRVIEW - NEW JERSEY
Weekly Bulletin
Sunday, October 18, 2020
Luke the Evangelist



Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιερσέης

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΦΕΡΒΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ ΕΒΛΟΜΑΛΙΑΙΟ ΛΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Rev. Christos L. Pappas, Protopresbyter



Light a Candle & Say a Prayer at Ascension Church, Fairview, NJ

"I am the light of the world; he who follows me will not walk in darkness but will have the light of life." (John 8:12)

To light a candle, please click the link below and after you select the candle(s) that you would like us to light and before pressing the "Place Order" button, please submit the names of your loved ones, those who are alive and/or those who have departed this life.

Your candles will be lit at the next Liturgy or service.

Thank you and God bless!

http://ascensionfairviewnj.square.site/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Κυριακή, 18 Οκτωβοίου, 2020 Ευαγγελιστής Λουκάς

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

Τοίτη, 20 Οκτωβοίου, 2020 Αφτέμιος Μεγαλομάφτυς, Γεφάσιμος ο Εν Κεφαλληνία 9:00 π .μ. – 11:00 π.μ. Όφθφος, Θ. Λειτουργία 6:00 μ.μ. Παράκληση

<u>Τετάοτη, 21 Οκτωβοίου, 2020</u> Ελληνικό Σχολείο – διαδυκτιακή διδασκαλία

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 2020 Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Ιγνάτιος, Πατ. Κωνσταν., 9:00 π .μ. – 11:00 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία Ελληνικό Σχολείο – διαδυκτιακή διδασκαλία

Κυριακή, 25 Οκτωβοίου, 2020 $\Sigma \tau' \ \Lambda \text{ουκ} \dot{\alpha}$

8:30 π.μ. - 11:30 π.μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

SCHEDULE OF SERVICES

Sunday, October 18, 2020 Luke the Evangelist

8:30 a.m. – 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy

<u>Tuesday, October 20, 2020</u> Artemios of Antioch, Gerasimos of Cephalonia

9:00 a.m. – 11:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy 6:00 p.m. Paraklisis

Wednesday, October 21, 2020
Greek School Virtual Teaching

Friday, October 23, 2020

James the Apostle, Ignatius, Pat. Of Constan.
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Orthros, Divine Liturgy

Greek School Virtual Teaching

Sunday, October 25, 2020 6th Sunday of Luke 8:30 a.m. – 11:30 a.m. Orthros, Divine Liturgy

Prokeimenon. Mode Plagal 4. Psalm 18.4,1

Their voice has gone out into all the earth. Verse: The heavens declare the glory of God.

The reading is from St. Paul's Letter to the Colossians 4:5-11, 14-18

Brethren, conduct yourselves wisely toward outsiders, making the most of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer every one. Tychicos will tell you all about my affairs; he is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts, and with him Onesimos, the faithful and beloved brother, who is one of yourselves. They will tell you of everything that has taken place. Aristarchos my fellow prisoner greets you, and Mark the cousin of Barnabas (concerning whom you have received instructions if he comes to you, receive him), and Jesus who is called Justos. These are the only men of the circumcision among my fellow workers for the kingdom of God, and they have been a comfort to me. Luke the beloved physician and Demas greet you. Give my greetings to the brethren at Laodicea, and to Nympha and the church in her house. And when this letter has been read among you, have it read also in the church of the Laodiceans; and see that you read also the letter from Laodicea. And say to Archippos, "See that you fulfill the ministry which you have received in the Lord." I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my fetters. Grace be with you. Amen.

Προκείμενον. Ήχος πλ. δ'. ΨΑΛΜΟΙ 18.4,1

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν. Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

Πρὸς Κολοσσαεῖς 4:5-11, 14-18 τὸ ἀνάγνωσμα

Άδελφοί, ἐν σοφία περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν έξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν γάριτι, ἅλατι ήρτυμένος, είδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἐνὶ ἑκάστω ἀποκρίνεσθαι. Τὰ κατ' έμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικός, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστός διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίω· ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς είς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέση τὰς καρδίας ύμῶν· σὺν Ὀνησίμω τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς έστιν έξ ύμων. Πάντα ύμιν γνωριούσιν τὰ ὧδε. Ασπάζεται ύμας Άρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὖ ἐλάβετε ἐντολάς - ἐὰν ἔλθη πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν· καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομής· οὖτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. Ασπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ίατρὸς ὁ ἀγαπητός, καὶ Δημᾶς. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικεία άδελφούς, καὶ Νυμφᾶν, καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν. Καὶ όταν άναγνωσθή παρ' ύμιν ή έπιστολή, ποιήσατε ίνα καὶ έν τή Λαοδικαίων ἐκκλησία ἀναγνωσθῆ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ύμεῖς ἀναγνῶτε. Καὶ εἴπατε Ἀρχίππω, Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες έν κυρίω, ίνα αὐτὴν πληροῖς. Ὁ ἀσπασμὸς τῆ ἐμῆ γειρὶ Παύλου. Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ἡ γάρις μεθ' ύμῶν. Ἀμήν.

The Lord said to his disciples, "He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me." The seventy returned with joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us in your name!" And he said to them, "I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy; and nothing shall hurt you. Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you; but rejoice that your names are written in heaven." In that same hour he rejoiced in the Holy Spirit and said, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes; yes, Father, for such was your gracious will."

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς. Ὁ ἀκούων ὑμῶν έμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν άθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. Ύπέστρεψαν δὲ οἱ έβδομήκοντα μετά χαρᾶς λέγοντες. Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ύποτάσσεται ήμιν έν τῷ ὀνόματί σου. Εἶπε δὲ αὐτοῖς: έθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. ίδου δίδωμι ύμιν την έξουσίαν του πατείν έπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήση. πλὴν ἐν τούτω μὴ χαίρετε, ότι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ονόματα ύμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτῆ τῆ ὥρα ήγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν. έξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ότι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Greatmartyr Artemius at Antioch

Commemorated on October 20



Holy Great Martyr Artemius of Antioch was a prominent military leader during the reigns of the emperor Constantine the Great (May 21), and his son and successor Constantius (337-361). Artemius received many awards for distinguished service and courage. He was appointed viceroy of Egypt. In this official position he did much for the spreading and strengthening Christianity in Egypt.

Saint Artemius was sent by the emperor Constantius to bring the relics of the holy Apostle Andrew from Patras, and the relics of the holy Apostle Luke from Thebes of Boeotia, to Constantinople. The holy relics were placed in the Church of the

Holy Apostles beneath the table of oblation. The emperor rewarded him by making him ruler of Egypt.

The emperor Constantius was succeeded on the throne by Julian the Apostate (361-363). Julian in his desire to restore paganism was extremely antagonistic towards Christians, sending hundreds to their death. At Antioch he ordered the torture of two bishops unwilling to forsake the Christian Faith.

During this time, Saint Artemius arrived in Antioch and publicly denounced Julian for his impiety. The enraged Julian subjected the saint to terrible tortures and threw the Great Martyr Artemius into prison. While Artemius was praying, Christ, surrounded by angels, appeared to him and said, "Take courage, Artemius! I am with you and will preserve you from every hurt which is inflicted upon you, and I already have prepared your crown of glory. Since you have confessed Me before the people on earth, so shall I confess you before My Heavenly Father. Therefore, take courage and rejoice, you shall be with Me in My Kingdom." Hearing this, Artemius rejoiced and offered up glory and thanksgiving to Him.

On the following day, Julian demanded that Saint Artemius honor the pagan gods. Meeting with steadfast refusal, the emperor resorted to further tortures. The saint endured all without a single moan. The saint told Julian that he would be justly recompensed for his persecution of Christians. Julian became furious and resorted to even more savage tortures, but they did not break the will of the saint. Finally the Great Martyr Artemius was beheaded.

His relics were buried by Christians. After the death of Saint Artemius, his prophecy about Julian the Apostate's impending death came true.

Julian left Antioch for a war with the Persians. Near the Persian city of Ctesiphon, Julian came upon an elderly Persian, who agreed to betray his countrymen and guide Julian's army. The old man deceived Julian and led his army into the Karmanite wilderness, where there was neither food nor water. Tired from hunger and thirst, Julian's army battled against fresh Persian forces.

Divine retribution caught up with Julian the Apostate. During the battle he was mortally wounded by an unseen hand and an unseen weapon. Julian groaned deeply said, "You have conquered, Galilean!" After the death of the apostate emperor, the relics of the Great Martyr Artemius were transferred with honor from Antioch to Constantinople.

Saint Artemius is invoked by those suffering from hernias.

Άγιος Μεγαλομάρτυς Αρτέμιος ο προστάτης άγιος για τις κήλες!!! [μνήμη 20 Οκτωβρίου]

Ο άγιος Αρτέμιος ήταν στρατιωτικός στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Για την αρετή του και τις άλλες ικανότητες του, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας τον ανέβασε στα ανώτατα κρατικά αξιώματα και στα 330 ο Αρτέμιος ήταν Αυγουστάλιος, δηλαδή μικρός αύγουστος και βασιλέας της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου. Όταν ο διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιος, που ήταν αρειανός, εδίωκε τον άγιο Αθανάσιο κι ήθελε να τον συλλαβει, ο άγιος Αρτέμιος διευκόλυνε τον μεγάλο πρόμαχο της Ορθοδοξίας να φύγει και να κρυφτεί στα μοναστήρια τής Αιγύπτου.

Στα 361, ύστερ' από το θάνατο του Κωνσταντίου, στον αυτοκρατορικό θρόνο ανέβηκε ο Ιουλιανός, που ήταν ανεψιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Ιουλιανός είναι ένας τραγικός άνθρωπος της ιστορίας. Ύστερ' από πενήντα χρόνια, που η Εκκλησία ήταν ελεύθερη, ο Ιουλιανός θέλησε να ξαναφέρει πίσω την ειδωλολατρία και να διώξει τους χριστιανούς. Ήταν πρώτα χριστιανός, είχε δεχθεί το βάπτισμα και για λίγον καιρό μάλιστα ήταν στας Αθήνας συμφοιτητής με τον Άγιο Βασίλειο και τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Πολλές αιτίες τον έκαμαν για να πιστέψει πώς η επάνοδος στην ειδωλολατρία θα ήταν για το καλό

της αυτοκρατορίας. Στην ιστορία έμεινε το όνομά του Ιουλιανός ο παραβάτης ή αποστάτης.

Ο Ιουλιανός βασίλεψε μόνο δυό ή δυόμιση χρόνια, γιατί σκοτώθηκε σε ηλικία 32 ετών στην Περσία, στον πόλεμο που άνοιξε εναντίον των Περσών. Στο λίγον καιρό της βασιλείας του πολύ ταλαιπωρήθηκε η Εκκλησία· οι ειδωλολάτρες ξαναπήραν θάρρος και μαζί με τους αιρετικούς αρχίσανε να διώκουν τους ορθοδόξους. Θύμα αυτών των διωγμών είναι και ο άγιος Αρτέμιος. Ήταν τώρα ανώτατος αξιωματούχος του κράτους στη Συρία, κι όταν είδε να διώκονται οι χριστιανοί, να αρπάζονται και να δημεύονται τα εκκλησιαστικά, παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα και δεν δίστασε να τον ελέγξει κατά πρόσωπον, για την αλλαξοπιστία του και για την περιφρόνηση της Εκκλησίας. Αυτό ήταν αρκετό, για να εξοργισθεί ο Ιουλιανός και να διατάξει να τον βασανίσουν. Τότε ξανάρχισαν τα μαρτύρια των αρχαίων διωγμών και ο άγιος Αρτέμιος, ο ανώτατος πρώτα κρατικός αξιωματούχος, πάλεβε τώρα με την οργή του αυτοκράτορα, αφημένος στα χέρια σκληρών και απάνθρωπων δημίων. Τον έδειραν σκληρά, του ξέσκισαν το σώμα, τον πέτρωσαν κάτω από μια μεγάλη και βαριά πλάκα, που βγήκαν τα μάτια του και ξεχύθηκαν τα σπλάγχνα του και τελευταία τον αποκεφάλισαν. Έπειτα από πενήντα χρόνια, που είχαν πάψει οι διωγμοί κατά των χριστιανών, οι ειδωλολάτρες σαν και να έπαιρναν τώρα εκδίκηση κι έδειχναν όλη τους την κακία και το μίσος.

Η απόπειρα του Ιουλιανού να ξαναφέρει την ειδωλολατρία είναι η πρώτη, άλλ' όχι και η τελευταία. Λέγεται ότι, όταν ο παραβάτης τραυματισμένος βαριά στον πόλεμο, έβλεπε να πλησιάζει το τέλος του, πήρε με το χέρι, του από το αίμα του, ράντισε γύρω και είπε: «Νενίκηκας, Χριστέ. Κορέσθητι, Ναζωραίε». Και ότι βέβαια ο Χριστός νίκησε και τότε και νικά πάντα είναι γεγονός, όχι όμως ότι και χαίρει στα αίματα των διωκτών του. Η Εκκλησία διώκεται και σηκώνει το μαρτύριο για την πίστη του Χριστού κι όχι μόνο δεν χαίρει στις συμφορές των εχθρών της, αλλά και εύχεται γι' αυτούς να ανανήψουν και να μετανοήσουν. Ο Ιησούς Χριστός ευχότανε για κείνους πού τον σταύρωσαν «Πάτερ, άφες αυτοίς,...».

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που έζησε την αποτυχημένη εκείνη απόπειρα του παραβάτη, σε δυό στηλιτευτικούς λόγους του κατά του Ιουλιανού, περιγράφει την ταλαιπωρία και το διωγμό της Εκκλησίας, αλλά και χαρακτηρίζει γενικότερα το τραγικό τόλμημα της επαναφοράς της ειδωλολατρίας» «... το πειράσθαι τα χριστιανών μετατιθέναι και παρακινείν ουδέν έτερον ή την Ρωμαίων παρασαλευειν αρχήν». Δηλαδή κάθε απόπειρα εναντίον της Εκκλησίας είναι σε βάρος του κράτους. Αν αυτό ίσχυε για τότε, πολύ περισσότερο για τώρα, που οι λαοί και τα κράτη είναι πια από παράδοση χριστιανικά, κι έτσι ή αλλιώς ζούνε μέσα στην πίστη, για την οποία μαρτύρησε ο άγιος μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος. Αμήν.

Άγιος Γεράσιμος ο εν Κεφαλληνία Εορτάζει στις 20 Οκτωβρίου και στις 16 Αυγούστου



«Τεκνία ειρηνεύετε εν εαυτοίς και μη τα υψηλά φρονείτε»
Μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Γεράσιμος Φωκάς

Ο Άγιος Γεράσιμος εκρύβετο, όλη η ζωή του ήταν ένα κρυφτό, εκρύβη τόσο πολύ από τους ανθρώπους, έζησε σε σπήλαια, στην αφάνεια, σε εσχάτη ταπείνωση και εδώ ακριβώς ο Θεός τον υπερύψωσε. Έχουνε γραφτεί περίπου 26 ακολουθίες, όπου δείχνει ο Θεός ότι "πας ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται". Σε μια ακολουθία λέει ο υμνογράφος:

"Τι σε νυν προσείπω, Γεράσιμε, Ουρανόν, ότι την δόξαν διηγήσω του Θεού; Ποταμόν, ότι ηρδεύσω πάσαν άγονον ψυχήν; Ναμάτων ζωηρρύτων πηγήν άφθονον και κήπον ευωδέστατον και πάγκαλον της αρετής και της χάριτος, ην εκ Θεού πιστώς είληφας;

Ικέτευε του σωθήναι τας ψυχάς ημών".

Αφού ο υμνογράφος απορεί τι να πει, νιώθει κανείς φοβερά αμήχανα να μιλήσει για τον Άγιο.

Ήτανε πλούσιος, ήτανε μορφωμένος, ήταν νέος, ψηλός, όμορφος, και όπως λέει η ακολουθία έγινε μεγαλέμπορος κάνοντας όμως άλλης μορφής εμπόριο. Αντήλλαξε τα επίγεια με τα ουράνια και όλα αυτά που είχε τα έφερε στα πόδια του Χριστού και έτσι με την μονάδα μπροστά, που είναι ο Χριστός, τα πολλαπλασίασε τόσο πολύ, ώστε μέχρι σήμερα ευεργετεί και προσφέρει. Έσωσε τον εαυτό του και συνεχίζει να σώζει αμέτρητες ψυχές. Έφυγε από το σπίτι του και εγκατέλειψε όλα αυτά τα πλούτη, αφού αγάπησε το Χριστό υπέρ το χρυσό, και πατρίδα, και χρήματα, και περιουσία, και ύπαρξη για να ακολουθήσει την πολύ δύσκολη οδό της αγιότητος και τοπικά και πιο πολύ τροπικά. [....]

Αυτός ο άνθρωπος δεν ήτανε τσοπάνης, ούτε αγροίκος, ούτε χωρικός. Ήταν αρχοντόπουλο, πριγκιπόπουλο. Το σπίτι που γεννήθηκε υπάρχει μέχρι σήμερα, στα Τρίκαλα Κορινθίας, είναι σωστό ανάκτορο, μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή μας. Και εντυπωσιάζεται κανείς πώς αυτό το παιδί από το ανάκτορο βρισκόταν μες στα σπήλαια. Όλη η ζωή του ήταν η πιο αυστηρή μορφή ασκητού, σπηλαιώτης ασκητής,, που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε κάποια άλλη δύναμη, ήταν χριστοφόρος, θεοφόρος, τριαδοφόρος και γι αυτό έζησε εκεί... Αν είσαι τσοπάνης και μαθημένος στην ύπαιθρο το να

ζήσεις στο σπήλαιο δεν είναι τρομερό. Αν όμως είσαι σε αρχοντικό και πας και ζεις στο σπήλαιο, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Ποιος σε καθοδηγεί και σε ενισχύει;

Αγιος Πορφύριος - Μαρτυρία π. Δανιήλ Γούβαλη

Μια φορά πήγα στο κελί του. Ήταν 19 Οκτωβρίου, αργά το απόγευμα. Τον διέκοψα χωρίς να το θέλω, γιατί «βρισκόταν» εκείνη την ώρα στην Κεφαλονιά, όπου τελούνταν ο πανηγυρικός Εσπερινός στον Άγιο Γεράσιμο. Έβλεπε, όπως μου είπε, τους ιερείς τους επισκόπους, κόσμο αναρίθμητο και άκουγε τις ψαλμωδίες. Μου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τι γινόταν εκείνη την ώρα στον Άγιο Γεράσιμο της Κεφαλονιάς.

Μια άλλη φορά τηλεφώνησε στις Βρυξέλλες, όπου υπηρετούσε στο εκεί πολεμικό ναυτικό, σ' ένα υποβρύχιο του ΝΑΤΟ, ένα πνευματικό του τέκνο. Και του είπε ότι στο σημείο όπου κυκλοφορούσαν με το υποβρύχιο, κάτω από τη θάλασσα, βρισκόταν ένας ύφαλος και ότι έπρεπε να προσέξουν. Έλεγξε πράγματι αυτός ο αξιωματικός στο σημείο που του είχε υποδείξει ο γέροντας, εντόπισε τον ύφαλο και έδωσε οδηγίες να μην ξαναπεράσουν από εκεί.

Ο Άγιος Πορφύριος συνομιλεί με τον Άγιο Γεράσιμο

Την ημέρα της εορτής του αγίου Γερασίμου ο Παππούλης ευρίσκετο κλινήρης, λόγω των πολλών ασθενειών του.

Εαφνικά παρουσιάζεται ενώπιόν του, ολόσωμος, ο Άγιος Γεράσιμος! Οπότε, ο πατήρ Πορφύριος, που προηγουμένως δεν ήταν σε θέση να γυρίσει από το άλλο πλευρό, εξαιτίας των ισχυρών πόνων και της τρομερής σωματικής του αδυναμίας, εκτινάσσεται επάνω με τέτοια ευλυγισία και δύναμη, που θα την ζήλευε και ο καλύτερος παγκόσμιος πρωταθλητής, και με ιδιαίτερο σεβασμό, άρχισε να υποκλίνεται, να σταυροκοπιέται, να προσκυνά και να συνομιλεί, τετ-α-τέτ, με τον αγαπημένο του Άγιο Γεράσιμο, για πολλή ώρα.

Μια από τις γυναίκες, η οποία την ώρα εκείνη εκτελούσε την εθελοντική της «βάρδια», προς εξυπηρέτηση του Παππούλη, παρακολουθούσε άναυδη και σιωπηλή από απόσταση ολίγων μέτρων, όλα τα διαδραματισθέντα, χωρίς να μπορεί να δώσει καμμία εξήγηση! Γιατί έβλεπε τον Παππούλη να προβαίνει σε όλες τις προηγούμενες ενέργειες, αλλά δεν έβλεπε τον αποδέκτη των ενεργειών αυτών! Και έβλεπε και άκουγε τον Παππούλη, αλλά ούτε έβλεπε, ούτε άκουγε τον συνομιλητή του, που δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο, και κυριολεκτικά, είχε σαστίσει!

Όταν, ο πατήρ Πορφύριος, τελείωσε την... συνομιλία με τον θαυματουργό και προστάτη του άγιο Γεράσιμο, εφανέρωσε και διηγήθηκε τα πάντα στην έκπληκτη γυναίκα και της έδωσε εντολή να μην αποκαλύψει τίποτε απ' όσα είδε και άκουσε, πριν αυτός κοιμηθεί τον ύπνον του Δικαίου!

Gerasimus of Kefalonia

Gerasimos (1506–1579) came from the aristocratic and wealthy Notaras family. He was ordained a Monk at Mount Athos, went to Jerusalem for 12 years, spent some time in Crete and Zakynthos and in 1555 arrived on Kefalonia. He spent his first 5 years in a cave in the area known as Lassi. He subsequently cultivated the area where the monastery of Saint Gerasimos now exists near Valsamata. The monastery which he established cared for the poor and became a center for charity.

Saint Gerasimos is believed by natives of Kefalonia to protect them and to also heal them of illness. Many natives of the island name their children after Saint Gerasimos as a tribute to the saint who protects them.

The body of Saint Gerasimos is at the monastery, made available for veneration as it <u>has never decomposed</u>. After his death, his body was buried twice and exhumed intact, thus leading the church to ordain him as a saint. Kefalonians throughout the world still revere and pray to him.

In 1953, immediately after a powerful earthquake on the island of Kefalonia destroyed 90% of the island, there were many claimed sightings of Saint Gerasimos throughout the island who

is believed to have comforted and tended to the injured trapped inside homes and buildings.

During the feasts of Saint Gerasimos – <u>August 16th^[note 1]</u> and <u>20</u> <u>October</u> (<u>translation of relics</u>) – his body is passed over ill and sick persons for the purpose of healing them. His body is also displayed by the church during liturgy at the monastery on many occasions.

A church named after Saint Gerasimos was established in <u>New York City</u> by Kefalonians who emigrated to New York in the early 20th century.

October 23: James (Iakovos) the Holy Apostle, Brother of the Lord



James is called the Lord's brother because he was the son of the righteous Joseph, the betrothed of the Most-holy Theotokos. When the righteous Joseph was near death, he divided his estate among his sons, and wanted to leave a portion to the Lord Jesus, the son of the Most-holy Virgin, but all the other brothers opposed this, not regarding Jesus as their brother. James greatly loved Jesus and declared that he would include Jesus in his share. That is why he is called the Lord's brother. From the beginning, James was devoted to the Lord Jesus. According to tradition, he traveled to Egypt with the Most-holy Virgin and Joseph, when Herod sought to slay the newborn King. Later, as soon as he heard Christ's teaching, James lived by it. It is said of him that he never ate fat or oil, but lived on just bread and water, and was a virgin to the end of his life on earth. He often kept vigil at night and

prayed to God. The Lord numbered him among His Seventy Apostles. Following His glorious Resurrection, the Lord appeared to him especially, as the Apostle Paul testifies (I Corinthians 15:7). He was Bishop of Jerusalem for thirty years and zealously governed the Church of God. At the instruction of the Lord, James compiled the first Liturgy, which seemed very long for later Christians, and St. Basil and St. John Chrysostom shortened it. He converted many Jews and Greeks to the Christian Faith, and even the unbelieving Jews were amazed at his righteousness, referring to him as "James the Just." When Ananias became High Priest, he and other Jewish elders determined to kill James for being a preacher of Christ. Once, during the feast of Passover, when many people had gathered in Jerusalem, the elders forced James to climb onto the roof of the Temple, and tried to make him speak against Christ. He climbed up and spoke to the people of Christ as the Son of God and the true Messiah, of His Resurrection and His eternal glory in the heavens. The infuriated priests and elders pushed him off the roof; he fell and was severely injured, but was still alive. Then, one man ran up and struck him on the head with a fuller's club with such force that his brains spilled out. Thus, this most glorious apostle of Christ died a martyr's death, and went to live eternally in the Kingdom of his Lord. James was sixty-six years old when he suffered for Christ.

Αγιος Ιάκωβος: Γιατί λέγεται «Αδελφόθεος»

Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Απόστολος του Κυρίου, ήταν από την Ιουδαία, υιός του μνήστορος Ιωσήφ.

Ο Ιωσήφ ήταν παντρεμένος προτού μνηστευθεί την Παρθένο και από την γυναίκα του εκείνη είχε επτά παιδιά, τον Ιάκωβο, τον Ιωσή, τον Ιούδα, τον Σίμωνα (Συμεών), την Εσθήρ, την Μάρθα και την Σαλώμη, η οποία ήταν μητέρα των Αγίων Αποστόλων Ιωάννου και Ιακώβου.

Είχε πεθάνει εκείνη και μνηστεύθει την Αειπάρθενο Μαριάμ, δια να μεγαλώσει τα παιδιά του, πού ένα από αυτά είπαμε είναι και ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος.

Γιατί λέγεται Αδελφόθεος

Λέγεται «αδελφόθεος», επειδή ήταν γιος του Ιωσήφ από γάμο του που είχε προηγηθεί της μνηστείας του με τη Θεοτόκο Μαρία. Ο Ιάκωβος δεν ακολούθησε τον Χριστό κατά τη διάρκεια του δημόσιου βίου του. Μετά την Ανάσταση, όταν ο Κύριος εμφανίστηκε ενώπιόν του, πίστεψε και ανέλαβε υπεύθυνες δραστηριότητες στην πρώτη Εκκλησία. Υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων κι έλαβε μέρος στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων (49 μ.Χ.).

Παρέμεινε πάντοτε στενά συνδεδεμένος με τις ιουδαιοχριστιανικές κοινότητες και περιβαλλόταν με ιδιαίτερη τιμή από τους Ιουδαίους. Ο Ιώσηπος του αποδίδει τον

χαρακτηρισμό του «Δικαίου» και αναφέρει ότι ο Ιάκωβος μαρτύρησε δια λιθοβολισμού το 62 μ.Χ.

Ο Ιάκωβος θεωρείται ο συγγραφέας της πρώτης Θείας Λειτουργίας, την οποία αργότερα, λόγω της μεγάλης της διάρκειας, έκαναν συντομότερη πρώτα ο Μέγας Βασίλειος κι ύστερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στον Ιάκωβο ανήκει και η πρώτη από τις επτά καθολικές επιστολές της Καινής Διαθήκης.

Στις 23 Οκτωβρίου τιμάται ο Άγιος Ιγνάτιος: Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Ο Άγιος Ιγνάτιος, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα 23 Οκτωβρίου, έλαμψε με τον σταθερό χαρακτήρα του και με την ισχυρή μορφή του.

Ο Άγιος Ιγνάτιος, ήταν ο νεότερος γιος του βασιλιά Μιχαήλ Α' του Ραγκαβέ και της Προκοπίας, θυγατέρας του αυτοκράτορα Νικηφόρου του Α' και γεννήθηκε το 799 μ.Χ.

Όταν ο Λέων ο Ε' κατέλαβε το θρόνο, έκλεισε τον Ιγνάτιο σε μοναστήρι. Το βασιλοπαίδι δέχτηκε ευχάριστα τη ζωή της ευσέβειας και της αρετής, και αφού αποδεσμεύτηκε τη ζωή των αυλών και των αυτοκρατόρων, προχειρίστηκε μοναχός. Προικισμένος μάλιστα και με άλλα χαρίσματα

διέπρεψε σαν ηγούμενος της Μονής του Αρχαγγέλου, η οποία ονομαζόταν του Ανατέλλοντος, ενώ τώρα ονομάζεται του Σατύρου.

Το έτος 846 μ.Χ., όταν βασίλισσα ήταν η Θεοδώρα, διαδέχτηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον πατριάρχη Μεθόδιο τον Α' που είχε πεθάνει. Ο Ιγνάτιος έδειξε τον ισχυρό του γαρακτήρα, και στην περίπτωση που ο αδελφός της Θεοδώρας, Βάρδας, παράσυρε το γιο της βασιλέα Μιχαήλ Γ', να εξαναγκάσει τη μητέρα του και τις αδελφές του να γίνουν μοναχές. Τότε ο Ιγνάτιος, αντιστάθηκε να προβεί σε μια τέτοια καταναγκαστική κούρα, γνωρίζοντας βέβαια την επικίνδυνη έγθρα του μογθηρού Βάρδα. Αλλά και σ' αυτόν τον ίδιο, δεν δέχτηκε να δώσει τη θεία κοινωνία, επειδή συζούσε με τη νύφη του! Όμως, την 23η Νοεμβρίου του 857 μ.Χ., ο Βάρδας εκδικήθηκε. Κατήγγειλε ότι ο Ιγνάτιος συνωμοτούσε κατά του βασιλιά, με αποτέλεσμα ο πατριάρχης να εξοριστεί στο νησί Τερέβινθο. Αλλά όταν ανέλαβε την εξουσία ο Βασίλειος ο Μακεδών, στις 13 Νοεμβρίου του 867 μ.Χ. ο Ιγνάτιος επανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο. Πέθανε το 878 μ.Χ. και τον διαδέχτηκε ένας άλλος μεγάλος αστέρας της 'Ορθοδοξίας, ο Μέγας Φώτιος.

Saint Ignatius, Patriarch of Constantinople Commemorated on October 23

Saint Ignatius, Patriarch of Constantinople (847-857; 867-877), in the world Nicetas, was of imperial lineage. When his father, the emperor Michael I (811-813), was deposed from the imperial throne by Leo the Armenian (813-820), the fifteen-year-old youth Ignatius was imprisoned in a monastery. Life in the monastery strengthened Saint Ignatius in faith and in piety. Soon he was made igumen of the monastery, and later he was chosen Patriarch of Constantinople.

When Michael III (855-867) ascended the throne he was still a minor, so the country was actually governed by his uncle, Bardas, an impious and unchaste man. Patriarch Ignatius urged Bardas to forsake his sinful life and when he refused, Ignatius boldly denounced him for his iniquity.

Bardas attempted to force Saint Ignatius to tonsure the holy Empress Theodora, mother of the emperor, in order to remove her from governance of the realm. Patriarch Ignatius did not consent to this, and also publicly excommunicated Bardas. Bardas had Ignatius tortured for fifteen days to force him to resign, and then they sent him into exile. When the new emperor came to power, Saint Ignatius was recalled from prison and was Patriarch for another ten years. He died in the year 877 in a monastery.



http://ascensionfairviewnj.square.site/

Ascension Catechism Online Get Together

Start date: Sunday, October 4, 2020 at 1:00PM

I urge all parents to complete the Catechism Registration Form as soon as possible in order not to miss the first day.

Please reach out to the Catechism Teacher as soon as possible with the following information: Your Name, Child's Name, Email Address, and Telephone Number. This will ensure that the teacher has the necessary information so your child will be able to join the Catechism group on the first day. (You should receive a link to your email the day before the group meets. If you do not receive it, reach out to your child's teacher.)

_Pre-K and Kindergarten	Vicky Sekkas	vsekkas@gmail.com
1 st & 2 nd Grades	Maria Bonitsis	mariakbonitsis@gmail.com
	Eugenia Mihalatos	eugenia70@yahoo.com
3 rd & 4 th Grades	Michaella Toumazou	m.liperis@outlook.com
5 th & 6 th Grades	Elizabeth Baltzis	elizabethbaltzis@gmail.com
7 th & 8 th Grades	Stacy Pinou-Melinzanis	pinoustacy@hotmail.com
9 th – 12 th Grades	Noelle Mironis	noelle.ioanna@gmail.com

"ALL GREEK SCHOOL STUDENTS WILL RECEIVE AN INVITATION TO JOIN"

WE WILL MEET AS FOLLOWS:

Sun. Oct. 4 and Sun. Oct. 18 at 1:00 pm

Sun. Nov. 1, Sun. Nov. 15, and Sun. Nov. 29 at 1:00 pm

Sun. Dec. 6 and Sun. Dec. 20 at 1:00 pm

We are all looking forward to working with your children, keeping a strong connection with God, Father Chris, their friends, and teachers. Please reach out to me if you have any questions.

Thank you, Addie Toumazou, 201-365-8907, addietoumazou@hotmail.com

ASCENSION PHILOPTOCHOS IS COLLECTING DONATIONS OF ITEMS FOR

HELLENIC RELIEF FOUNDATION

Since January 2012, the Hellenic Relief Foundation has continued its mission to help families in Greece overcome the needs of those facing economic hardship. The Foundation raises money in the USA with which it purchases food and other necessities in Greece for distribution to vulnerable families. Since its efforts started, the Foundation has provided 140 tons of food that has been purchased through the contributions of the generous Greek American community.

This year in addition to providing Christmas dinners, they will also be distributing:

DIAPERS

and

NEW OR GENTLY USED CLOTHING AND SNEAKERS FOR BOYS AND GIRLS (INFANTS TO 14 YEARS OF AGE)

Our community will be collecting those items beginning October 1, 2020 through October 25th, 2020, which will be picked up at our Church and shipped to Greece by Hellenic Relief for distribution at Christmastime.

Let us all support this worthy cause. Bring your donations to the Church and place the items in the boxes marked HELLENIC RELIEF FOUNDATION.

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY.

Ascension Greek Orthodox Church 101 Anderson Ave. Fairview New Jersey

201-945-6448, Fax 201-945-6463

email: info@ascensionfairview.org website

Visit our website: <u>www.AscensionFairview.org</u>
Like us on Facebook:

"Ascension Greek Orthodox Church"

Want to be added to our email list? Contact us: info@ascensionfairview.org

THE WEEKLY BULLETIN

SUNDAY, October 18, 2020 Luke the Evangelist

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 Οκτωβοίου, 2020 Λουκά Ευαγγελιστού

MEMORIAL SERVICES MNHMΟΣΥΝΑ

2 χρόνια: Νικόλαος Φερδερίγος

2 years: Nikolaos Ferderigos

2 χρόνια: Βασιλική Φερδερίγου

2 years: Vasiliki Ferderigos

16 χρόνια: Μαργαρίτα Φερδερίγου

16 years: Margarita Ferderigos