



ASCENSION
GREEK ORTHODOX CHURCH
FAIRVIEW, NEW JERSEY



The LIGHT of the ASCENSION Το Φως της Θείας Αναλήψεως

Welcome to The LIGHT of the ASCENSION! We are excited to launch this weekly newsletter which will inform and hopefully, inspire you with all things and activities having to do with our church and community. We hope you enjoy the content!



Sunday, December 12, 2021

Today we commemorate

11th Sunday of Luke

- [Spyridon the Wonderworker click here](#)
- [Peter the Aleut click here](#)

- [Epistle Reading click here](#)
- [Gospel Reading click here](#)

GOSPEL and EPISTLE READINGS

EPISTLE READING

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 5:8-19

Brethren, walk as children of light (for the fruit of light is found in all that is good and right and true), and try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is a shame even to speak of the things that they do in secret; but when anything is exposed by the light it becomes visible, for anything that becomes visible is light. Therefore it is said, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall give you light." Look carefully then how you walk, not as unwise men but as wise, making the most of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

The reading is from St. Paul's Letter to the Ephesians 5:8-19

Brethren, walk as children of light (for the fruit of light is found in all that is good and right and true), and try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is a shame even to speak of the things that they do in secret; but when anything is exposed by the light it becomes visible, for anything that becomes visible is light. Therefore it is said, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall give you light." Look carefully then how you walk, not as unwise men but as wise, making the most of the time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart.

GOSPEL READING

The Gospel According to Luke 14:16-24

The Lord said this parable: "A man once gave a great banquet, and invited many; and at the time of the banquet he sent his servant to say to those who had been invited, 'Come; for all is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said to him, 'I have bought a field, and I go out and see it; I pray you, have me excused.' And another said, 'I have bought five yoke of oxen, and I must go to examine them; I pray you, have me excused.' And another said, 'I have married a wife, and therefore I cannot come.' So the servant came and reported this to his master. Then the householder in anger said to his servant, 'Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor and maimed and blind and lame.' And the servant said, 'Sir, what you commanded has been done, and there is still room.' And the master said to the servant, 'Go out to the highways and hedges, and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet. For many are called, but few are chosen.'"

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 14:16-24 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα

Ἐπεὶ ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπος τις ἔποιησε δεῖπνον μέγα καὶ ἔκάλεσε πολλούς· καὶ ἔπέστειλε τὸν δούλον αὐτοῦ τὸν ἄρτον τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· Ὁρχεσθε, ὅτι ἔδη ἔτοιμά ἔστι πάντα. καὶ ἔρξαντο ἅπαντες ἀρᾶσαι παρατεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· Ὁ γὰρ ἔγωγος, καὶ ἔχω ἄνάγκην ἔξελθεῖν καὶ δεῖν αὐτόν· Ὁ πρῶτος σε, ἔχε με παρῆκτον. καὶ ἄλλος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἔγωγος πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· Ὁ πρῶτος σε, ἔχε με παρῆκτον. καὶ ἄλλος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τὸ οὐ δύναμαι ἔλθειν. καὶ παραγενόμενος ὁ δούλος ἔκενος ἔπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ ἄρτονος εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ἄγους τὰς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἄναπῆρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς ἔσάγαγε ἔδε. καὶ ἔπεν ὁ δούλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἔπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἔστι. καὶ ἔπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δούλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἄνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῶ ὁ ἄρτονος μου. λέγω γὰρ ἡμῖν ὅτι ὁ ἄρτονος τὸν ἄνδρῶν ἔκείνων τὸν κεκλημένων γεύσεται μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γὰρ εἰσὶν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἔκλεκτοί.

SCHEDULE OF SERVICES

Sunday, December 12, 2021

11th Sunday of Luke

Spyridon the Wonderworker

Peter the Aleut

8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy

Elections of the Parish Council

10:00 a.m.-3:00 p.m. ~ Catechism Christmas Retreat

11:30 a.m.-12:30 p.m. ~ Catechism

Christmas Shop (Fundraiser)

11:30 a.m. -12:30 p.m. ~ PTO Bake Sale

Parish Council Christmas Lenten Luncheon

Coffee is served by the PTO

Monday, December 13th, 2021

Auxentios & Martyrs of Sebaste

9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy

Tuesday, December 14, 2021

Thyrsos, Leucious, & Callinicos

9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy

6:00 p.m. Paraklisis

Wednesday, December 15, 2021

Eleutherios, Bishop Illyria

9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy

4:30 p.m.- 6:30 p.m. ~ Greek School

5:00 p.m.-7:00 p.m. ~ Catechism

Christmas Shop (Fundraiser)

7:00 p.m. ~ Parish Council Meeting

Thursday, December 16, 2021
Haggai the Prophet, Modestos
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy

Friday, December 17, 2021
Daniel & the Three Holy Youths
Dionysios of Zakynthos
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
5:15 p.m. Greek School Christmas Program & PTO Santa

Saturday, December 18, 2021
Sebastian & his Companions
9:00 a.m. - Orthros, Divine Liturgy
11:00 a.m. - 12 noon Greek Dance

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, 2021
ΙΑ' Λουκά
Σπυρίδων ο Θαυματουργός
Νεομάρτυς Πέτρος ο Άλευτ
8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.
Όρθρος, Θεία Λειτουργία
Εκλογές του Συμβουλίου
Κατηχητικό Σχολείο
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι
από τα παιδιά του Κατηχητικού
Πωλήσεις Χριστουγεννιάτικων Γλυκών
από τον Σύνδεσμο Γονεών
του Ελληνικού Σχολείου
Χριστουγεννιάτικο Νηστίσιμο Γεύμα
Ο καφές σερβίρεται από το ΠΤΟ

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, 2021
Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος
9:00 π .μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου, 2021
Θύρσος, Καλλίνικος, Λεύκιος
9:00 π .μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία
6:00 μ.μ. Παράκληση

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, 2021
Ελευθέριος και Ανθία Μητέρα
9:00 π .μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία
4:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο
5:00 μ.μ. - 7:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο

*Φιλανθρωπικό Παζαράκι από
τα παιδιά του Κατηχητικού*

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, 2021
Αγгаίος Προφήτης, Μόδεστος
9:00 π .μ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου, 2021
Δανιήλ και οι 3 Παιδες, Διονύσιος ο Ζακυνθινός
9:00 π .μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία
5:15 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα
του Ελληνικού Σχολείου &
Επίσκεψη του Άη Βασίλη από το ΠΤΟ

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, 2021
Σεβαστιανός και οι συν αυτό, Μιχαήλ ο Ομολογητής
9:00 π .μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία

Saint Spyridon the Wonderworker, Bishop of Tremithus

Saint Spyridon was bishop of Tremithus in Cyprus. He was of peasant origin and, according to tradition, has suffered at the Diocletian prosecution. After becoming Bishop, he attended the First Ecumenical Council at Nicea and was also present at the Council of Sadica.

A large number of legends about his life were early in circulation. According to one of them, some thieves trying one night to rob him of his sheep, discovered their hands tied miraculously behind their backs. A tradition relates the incident at the Council of Nicea, by which Saint Spyridon, being theologically unistructed, wished to prove the existence of the Holy Trinity. After praying, he took a piece of roof tile and squeezed it forcefully in his palm. Water was seen running down, the soil remaining in his palm, and air ascended upwards. In his simple language, Saint Spyridon explained the analogy to the delegated bishops. Another story relates how as a result of reciting the Creed at Nicea, a heathen philosopher was converted who had previously mocked at the Christian faith.

Saint Spyridon is considered one of the most miraculous Saints of the Greek Orthodox Church. When he died, he was buried in Tremithus, but his remains were taken to Constantinople about the end of the 7th century on account of an impending barbaric invasion, and kep there until the fall of Constantinople (1453). They were then taken to northwestern Greece and finally, in 1456, to the island of Corfu in Kerkyra. Today they are found in a large church dedicated to him and attract a great number of pilgrims from all Christian lands.

On certain days, the remains are taken in procession within the city of Kerkyra and many miraculous cures are attributed to him. He is the patron Saint of the island of Corfu. His feast day in the Orthodox Church is on December 12.

Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός, επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου

Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το 270 μ.Χ. στο τώρα κατεχόμενο χωριό Άσσια (Άσκια) της Κύπρου (και όχι στην Τριμυθούντα - σημερινή Τρεμετουσιά - όπως γράφουν πολλοί) από οικογένεια βοσκών, που ήταν κάπως εύπορη. Αν και μορφώθηκε αρκετά δεν άλλαξε επάγγελμα. Συνέχισε και αυτός να είναι βοσκός.

Σαν χαρακτήρας, ο Άγιος, ήταν απλός, αγαθός, γεμάτος αγάπη για τον πλησίον του. Τις Κυριακές και τις γιορτές, συχνά έπαιρνε τους βοσκούς και τους οδηγούσε στους ιερούς ναούς, και κατόπιν τους εξηγούσε την ευαγγελική ή την αποστολική περικοπή. Ο Θεός τον ευλόγησε να γίνεται συχνά προστάτης χήρων και ορφανών.

Νυμφεύθηκε ευσεβή σύζυγο και απέκτησε μια κόρη, την Ειρήνη. Γρήγορα, όμως, η σύζυγός του πέθανε. Για να επουλώσει το τραύμα του ο Σπυρίδων αφοσιώθηκε ακόμα περισσότερο στη διδαχή του θείου λόγου.

Μετά από πολλές πιέσεις, χειροτονήθηκε ιερέας. Και πράγματι, υπήρξε αληθινός ιερέας του Ευαγγελίου, έτσι όπως τον θέλει ο θείος Παύλος: «□νεπίληπτον, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, τέκνα □χοντα □ν □ποτα□ μετ□ πάσης σεμνότητας» (Α' προς Τιμόθεον γ' 2-7). Δηλαδή ακατηγόρητο, προσεκτικό, εγκρατή, σεμνό, φιλόξενο, διδακτικό, και να έχει παιδιά που να υποτάσσονται με κάθε σεμνότητα. Έτσι και ο Σπυρίδων, τόσο σωστός υπήρξε σαν ιερέας, ώστε όταν χήρεψε η επισκοπή Τριμυθούντος στην Κύπρο, δια βοής λαός και κλήρος τον εξέλεξαν επίσκοπο.

Από τη θέση αυτή ο Σπυρίδων προχώρησε τόσο πού στην αρετή, ώστε τον αξίωσε ο Θεός να κάνει πολλά θαύματα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Σπυρίδων με το κύρος της αγίας και ηθικής ζωής του στην Α' Οικουμενική σύνοδο, που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας (Μικρά Ασία) και στην οποία συμμετείχε, κατατρόπωσε τους Αρειανούς και αναδείχτηκε από τους λαμπρούς υπερασπιστές της Ορθόδοξης πίστης. Μάλιστα, όπως αναφέρει η παράδοση, αφού μίλησε για λίγο, κατόπιν έκανε το σημείο του Σταυρού και με το αριστερό χέρι, που κρατούσε ένα κεραμίδι, εις τύπον της Αγίας Τριάδος είπε: «Ε□ς τ□ □νομα το□ Πατρός» και έκανε να φανεί προς τα επάνω απ' το κεραμίδι φωτιά, δια της οποίας είχε ψηθεί αυτό. Όταν δε είπε: «Κα□ το□ Υ□ο□», έρρευσε κάτω νερό, δια του οποίου ζυμώθηκε το χόμα του κεραμιδιού. Και όταν πρόσθεσε: «Καί τοϋ Άγιου Πνεύματος» έδειξε μέσα στη χούφτα του μόνο το χόμα που απέμεινε.

Ο Άγιος Σπυρίδων κοιμήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 350 μ.Χ.

Τα 648 μ.χ. η Κύπρος αντιμετώπιζε μεγάλες επιδρομές από τους Σαρακηνούς και το λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Τοποθετήθηκε στον Ναό των Αγίων Αποστόλων μαζί με το λείψανο της Αυγούστας Θεοδώρας (βλέπε **11 Φεβρουαρίου**). Παρέμεινε στην βασιλίδα των πόλεων μέχρις ότου ο ιερέας Γρηγόριος Πολύευκτος λίγες μέρες πριν την πτώση πήρε τα δύο λείψανα και τα μετέφερε μέσω Σερβίας, Θράκης και Μακεδονίας στη Παραμυθιά της Ηπείρου. Τρία χρόνια περιπλανήθηκε από τόπο σε τόπο μέχρις ότου φτάσει στην Κέρκυρα. Όλο αυτό το διάστημα είχε τοποθετήσει τα λείψανα σε σακιά με άχυρα και όποιος τον ρωτούσε τους έλεγε πως είναι τροφή για το υποζύγιό του. Το 1456 μ.Χ. έφτασε στην Κέρκυρα γιατί πίστευε πως τα λείψανα θα ήταν ασφαλισμένα. Τα Επτάνησα εκείνη την εποχή βρίσκονταν κάτω από την εξουσία των Ενετών. Ο ιερέας Γρηγόριος Πολύευκτος βρήκε ένα συμπολίτη του πρόσφυγα τον ιερέα Γεώργιο Καλοχαιρέτη και του κληροδότησε το λείψανο του Αγίου.

Μετά τον θάνατο του ο Γεώργιος Καλοχαιρέτης άφησε κληρονομιά στους γιούς του στο Λουκά και Φίλιππο το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα. Οι δύο αδελφοί θέλησαν να μεταφέρουν το λείψανο στην Βενετία. Η υπόθεση μάλιστα εκδικάστηκε από την Ενετική Γερουσία. Το ανώτατο δικαστικό όργανο του κράτους αποφάσισε ότι το λείψανο αποτελεί ιδιοκτησία των αδελφών, άρα διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμα να το μεταφέρουν όπου εκείνοι επιθυμούν. Τελικά όμως η μεταφορά δεν πραγματοποιήθηκε διότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τον Κερκυραϊκό λαό και το ανώτατο δικαστικό όργανο δεν επέμεινε και επικράτησε η σκέψη ότι δεν έπρεπε να δημιουργούνται δυσαρέσκεις στους λαούς οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τη Βενετική σημαία. Το 1512 μ.Χ. συντάχθηκε στην Άρτα δωρητήριο συμβόλαιο στο όνομα της Ασημίνας Καλοχαιρέτη, κόρη του Φιλίππου, η οποία παντρεύτηκε τον Σταμάτιο Βούλγαρη και η οποία με τη σειρά της άφησε διαθήκη που χρονολογείται από τις 25 Νοεμβρίου 1571 μ.Χ. και ορίζει πως το Ιερό Λείψανο του Αγίου παραμένει ως

κληρονομία στους γιούς της και στους απογόνους τους.

Ο ναός ο οποίος στεγάζει σήμερα το σκηνώμα του σγίου, κτίστηκε στα 1589 μ.Χ. και ανήκει στο ρυθμό της μονόκλιτης βασιλικής. Το ψηλό και πυργωτό καμπαναριό, ως συμπλήρωμα του ναού, κτίστηκε το 1620 μ.Χ. Το σημερινό τέμπλο του ναού, κατασκευασμένο από μάρμαρο της Πάρου, κατασκευάστηκε το 1864 μ.Χ. και είναι έργο του αυστριακού αρχιτέκτονα Μάουερς. Η ουρανία είναι ζωγραφισμένη από τον Κερκυραίο ζωγράφο Νικόλαο Ασπιώτη το 1852 μ.Χ., ενώ οι εικόνες του τέμπλου είναι φτιαγμένες από τον επίσης Κερκυραίο ζωγράφο, Σπύρο Προσαλένδη. Η σημερινή λάρνακα φτιάχτηκε στη Βιέννη το 1867 μ.Χ. Είναι από σκληρό, πολυτελές ξύλο με εξωτερική ασημένια επένδυση. Βρίσκεται τοποθετημένη μέσα στην κρύπτη, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για να δεχθεί το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες. Είναι ένα από τα τρία άφθορα λείψανα στο Ιόνιο, του Άγιου Σπυρίδωνα, του Αγίου Γεράσιμου και του Αγίου Διονυσίου.

Στην Κέρκυρα το σκηνώμα του Αγίου Σπυρίδωνος λιτανεύεται τέσσερις φορές το χρόνο. Την Κυριακή των Βαΐων για την απαλλαγή του νησιού από επιδημία πανώλης το 1629 μ.Χ. Το Μεγάλο Σάββατο γιατί το έτος 1533 μ.Χ. το νησί επλήγη από μεγάλη καταστροφή της σοδιάς των σιτηρών. Την 11η Αυγούστου για την διάσωση του νησιού από σφοδρή επιδρομή των Τούρκων το 1716 μ.Χ. και την πρώτη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου για δεύτερη επιδημία πανώλης το 1673 μ.Χ.

December 15 + St. Eleftherios, Patron Saint of Diocese of Wichita

The Holy Hieromartyr Eleftherios

December 15th is also the anniversary of the formal establishment of the Diocese of Wichita in 2004. **Read His Grace Bishop Basil's address on the occasion (PDF)**.

The Passion of the Hieromartyr Eleftherios of Illyria

From a good tree comes good fruit. This wonderful saint had noble and greatly eminent parents. Eleutherius was born in Rome, where his father was an imperial proconsul. His mother Anthia heard the Gospel from the great Apostle Paul and was baptized by him. Having been left a widow early, she entrusted her only son for study and service to Anicetus the Bishop of Rome.

Seeing how Eleutherius was gifted by God and illumined by the grace of God, the bishop ordained him a deacon at the age of fifteen, a priest at the age of eighteen, and a bishop at the age of twenty. Eleutherius's God-given wisdom made up for what he lacked in years, and this chosen one of God was appointed Bishop of Illyria with his seat in Valona (Avlona), Albania.

The good shepherd guarded his flock well and increased their number day by day. Emperor Hadrian, a persecutor of Christians, sent the commander Felix with soldiers to seize Eleutherius and bring him to Rome. When the raging Felix arrived in Valona and entered the church, he saw and heard the holy hierarch of God; suddenly his heart changed, and he became a Christian. Eleutherius baptized Felix and departed for Rome with him, returning joyfully as if he were going to a feast and not to trial and torture: flogging, roasting on an iron bed, boiling in pitch, and burning in a fiery furnace. But Eleutherius was delivered from all these deadly tortures by God's power. Seeing all this, Caribus the Roman eparch declared that he also was a Christian. Caribus was tortured and then beheaded, and so was Blessed Felix. Finally, the imperial executioners cut off the honorable head of St. Eleutherius.

When his mother, the holy Anthia, came and stood over the dead body of her son, she was also beheaded. Their bodies were translated to Valona, where even today today St. Eleutherius glorifies the name of Christ by his many miracles. He suffered during the reign of Hadrian in the year 120.

Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε τον 2ο αιώνα μ. Χ. στην Ελλάδα (κατά άλλους στην Ρώμη) από πλούσιους γονείς. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο Σεπτίμιος Σεβήρος. Ορφανός από πατέρα, ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη και φιλάνθρωπη μητέρα του, Ανθία (της Ευανθίας γόνος, στιχηρό Εσπερινού) (βλέπε **ίδια** ημέρα) η οποία έγινε χριστιανή ακούοντας το κήρυγμα από μαθητές του Απ. Παύλου.

Διακαής πόθος της Ανθίας ήταν να επισκεφτεί τη Ρώμη, που τα χρώματά της είχαν βαφτεί με το αίμα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κάποτε, λοιπόν, αποφάσισε και πήγε. Μαζί πήρε και το νεαρό γιό της Ελευθέριο. Ο επίσκοπος Ρώμης Ανίκητος (βλέπε **17 Απριλίου**), όταν είδε τον Ελευθέριο εκτιμώντας την πολλή νοημοσύνη του, τη θερμή πίστη και το αγνό ήθος του, τον έλαβε υπό την προστασία του.

Σε ηλικία 15 ετών χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο, διάκονος και έπειτα από τρία χρόνια χειροτονήθηκε ιερέας. Από τη θέση αυτή ο Ελευθέριος αγωνίστηκε με ζήλο για τη διδασχία του ποιμνίου του, και σε έργα φιλανθρωπίας. Αργότερα και σε ηλικία είκοσι ετών, με κοινή ψήφο κλήρου και λαού έγινε επίσκοπος Ιλλυρικού, σημερινής Αλβανίας με έδρα την Αυλώνα.

Μα χειροτονήθηκε τόσο μικρός; Στο ερώτημα δίνει απάντηση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης... Γράφει σε υποσημείωση του Συναξαριστού του: «Ας μη θαυμάζει κανείς ότι αυτός ο άγιος χειροτονήθηκε σε ηλικία αντίθετη με τους ιερούς κανόνες της 6ης Οικ. Συνόδου και της τοπικής Συνόδου της Νεοκαισαρείας, οι οποίοι ορίζουν ότι ο διάκονος χειροτονείται στη ηλικία των 25 χρόνων, ο πρεσβύτερος στα 30 και ο επίσκοπος πάνω από 30. Αυτό έγινε γιατί ο άγιος Ελευθέριος έζησε πριν ακόμη γίνουν οι παραπάνω κανόνες, οι οποίοι έγιναν αργότερα».

Η χειροτονία του αγίου Ελευθερίου, όπως γράφει κάποιος βιογράφος του, έγινε «κατ' οικονομίαν» Θεού, λόγω των μεγάλων αρετών και της σοφίας του με την οποία προσεΐλκυε στον Χριστό τους ειδωλολάτρες. Η γλυκύτητα του λόγου του, που επιβεβαιωνόταν με τα πολλά θαύματα του, έκανε αυτούς που βρίσκονταν στην πλάνη να ασπαστούν την χριστιανική αλήθεια.

Η φήμη της αρετής του Αγίου Ελευθερίου ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε μέχρι τη Βρετανία. Έτσι, ο βασιλιάς της, Λούκιος, έγραψε επιστολή στον Ελευθέριο και του δήλωνε ότι αυτός και ο λαός του επιθυμούσαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Ελευθέριος αμέσως ανταποκρίθηκε, στέλνοντας δύο εκπαιδευμένους στην πίστη άνδρες, που κατήχησαν και βάπτισαν χριστιανούς τον Λούκιο με το λαό του.

Όταν ο Σεπτίμιος Σεβήρος πληροφορήθηκε την χριστιανική δράση του Ελευθερίου διέταξε την σύλληψή του. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια ο Ελευθέριος οδηγήθηκε από τους ειδωλολάτρες στην αρένα της Ρώμης. Τα άγρια ζώα όμως δεν τον άγγιξαν, γι' αυτό και αποκεφαλίσθηκε μαζί με την μητέρα του.

Έτσι ο Άγιος Ελευθέριος πέρασε «ε□ς τ□ν □λευθερίαν τ□ς δόξης τ□ν τέκνων το□ Θεο□» (Προς Ρωμαίους, η' 21). Δηλαδή στην ελευθερία της ένδοξης κατάστασης των παιδιών του Θεού.

Η Σύναξή του τελείται στο μαρτύριο αυτού, πλησίον του Ξηρολόφου.

Ο Άγιος Ελευθέριος θεωρείται βοηθός των εγκύων γυναικών. Τους δίνει «καλή λευτεριά». Πολλές γυναίκες επικαλούνται τη βοήθεια του και ακουμπούν το εικονισματάκι του αγίου πάνω τους. Η αντίληψη αυτή αναφέρεται και σ' ένα προσόμοιο στιχηρό της εορτής. «Τ□ν □πιτόκων γυναιών Πάτερ κηδόμενος, □λευθερίαν δίδως, τ□ Να□ σου φοιτώσαις...», δηλαδή, Φροντίζεις Πάτερ τις έγκυες γυναίκες που καταφεύγουν στο ναό σου δίνοντας του ελευθερία....

St. Dionysius was remarkable in his forgiveness and love for his fellow man. It has been found that his body remains intact and emits a mixed fragrance of flowers and frankincense.

Saint Dionysios of Zakynthos was a 16th-century Orthodox Christian Archbishop of Aegina. He was born on the Greek island of Zakynthos in 1546. He is the patron saint of Zakynthos and is celebrated on August 24 and December 17. In his early life, Dionysios joined a monastery a few miles off the coast of Zakynthos. After a while living there, he was encouraged by his fellow monks to be ordained as a priest, which he did. He eventually decided to travel to the Holy Land by way of Athens. After arriving in Athens, he was made Archbishop of Aigina despite personal protests in humility. In about the year 1589, the Patriarch of Constantinople made Archbishop Dionysios the Archbishop of Zakynthos, he stayed in this position until a permanent Archbishop arrived. After this, he returned to his island monastery where he lived out the rest of his life until his death on November 17, 1624. Dionysius rests in the church which bears his name in Zakynthos, where opening his tomb is often found impossible. It appears as though this occurs when Dionysius is out performing miracles. Afterwards, when the tomb can be opened, seaweed is found at his feet and his slippers are found to be worn thin. In fact, his slippers need continual replacement because they receive so much wear. He is often seen alive and walking.

Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Ζακυνθινός Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης

Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε το 1547 μ.Χ. στο χωριό Αιγιαλός της Ζακύνθου. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Δραγανίγος ή Γραδενίγος Σιγούρος (ή Σηκούρο). Η οικογενειά του ήταν εύπορη και κατείχε μεγάλη έκταση γης, ενώ οι γονείς του συμμετέχοντας στους πολέμους των Βενετών κατά των Τούρκων απέκτησαν και αριστοκρατικό ιδίωμα. Ο πατέρας του λεγόταν Μώκιος και η μητέρα του Παυλίνα, ενώ είχε άλλα δύο αδέρφια τον Κωνσταντίνο και τη Σιγούρα. Σύμφωνα με τοπικές παραδόσεις της Ζακύνθου, που δεν επιβεβαιώνονται ιστορικά, ο Άγιος είχε για ανάδοχο τον Άγιο Γεράσιμο (βλέπε **16 Αυγούστου** και **20 Οκτωβρίου**).

Ο Άγιος Διονύσιος, ανατράφηκε με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή. Νωρίς, μόλις ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου, φροντίζοντας συγχρόνως να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Κατόπιν έγινε μοναχός στη βασιλική Μονή των Στροφάδων, παίρνοντας το όνομα Δανιήλ, όπου ασκήθηκε στην αγρυπνία, την εγκράτεια και τη μελέτη των Γραφών.

Αργότερα ο Διονύσιος, θα χριστεί ιερέας παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις λόγω της βαριάς ευθύνης της ιεροσύνης, από τον επίσκοπο Κεφαληνίας και Ζακύνθου, Θεόφιλο. Έπειτα, το 1577 μ.Χ., πήγε στην Αθήνα, για να βρει καράβι προκειμένου να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε αρχιερέας των Αθηνών, Νικάνορας, άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα και μετά από πολλές παρακλήσεις τον έκανε επίσκοπο Αιγίνης, με την επίσημη κατόπιν έγκριση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης, δίνοντας του το όνομα Διονύσιος.

Τα ποιμαντικά του καθήκοντα, επιτέλεσε αγρυπνα και άοκνα. Αναδείχτηκε διδάσκαλος, πατέρας και παιδαγωγός του ποιμνίου του. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτός παρέμενε απλός και ταπεινός.

Ασθένησε όμως από τους πολλούς κόπους και παραιτήθηκε. Γύρισε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 μ.Χ. ήταν προσωρινός επίσκοπος. Μετά αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυττε και βοηθούσε τους κατοίκους του νησιού.

Οι οικογένειες Σιγούρου και Μονδίνου από διασωθέντα έγγραφα που ανάγονται στα αρχεία της Βενετίας, φαίνεται να είχαν θανάσιμο μίσος. Συμπλοκές μεταξύ των δυο οικογενειών συνέβαιναν διαρκώς. Σε μια από αυτές ο αδελφός του Αγίου, Κωνσταντίνος, δολοφονήθηκε. Στην προσπάθεια όμως να διαφύγει ο δολοφόνος του Κωνσταντίνου αναζήτησε καταφύγιο στο μοναστήρι που βρισκόταν ο Άγιος, χωρίς όμως να γνωρίζει τη συγγένεια. Όταν ο δολοφόνος έφτασε στη Μονή, ερωτήθη από τον Διονύσιο, που ήταν ο ηγούμενος της

Μονής, γιατί ζητεί καταφυγή, αφού κανονικά δεν ειστρέπετο να εισέλθει. Ο ίδιος απάντησε πως τον κυνηγούσαν οι Σιγούροι, ενώ μετά από διαρκείς ερωτήσεις ομολόγησε πως δολοφόνησε τον Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ο Διονύσιος παρά τη θλίψη του, όχι μόνο έκρυψε τον δολοφόνο αλλά και τον φυγάδευσε. Έτσι με αυτόν τρόπο κατάφερε να αποτρέψει ένα ακόμα έγκλημα και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα μετανοίας στον δολοφόνο, παρά την πικρία για το χαμό του αδελφού του, δίνοντας ένα παράδειγμα συγχωρητικότητας και υψηλής εφαρμογής των Χριστιανικών ιδεωδών. Για τον λόγο μάλιστα αυτό ονομάστηκε και «Άγιος της Συγνώμης».

Ο Διονύσιος πέθανε σε βαθιά γεράματα, 17 Δεκεμβρίου 1622 μ.Χ. Τάφηκε στη Μονή Στροφάδων και κατά την εκταφή το λείψανό του βγήκε ευωδιαστό και αδιάφθορο.

Η αγιότητά του αναγνωρίστηκε από το οικουμενικό πατριαρχείο το 1703 μ.Χ., αλλά στο νησί ένεκα του βίου του, αλλά και του λειψάνου του ετιμάτο ως άγιος αρκετά νωρίτερα.

Στις 24 Αύγουστου του 1717 μ.Χ. μετεκομίσθη το Σεπτό Σκήνωμά του στη Ζάκυνθο για να προστατευθεί από τους πειρατές. Αρχικά φυλάχτηκε στον Ιερό Ναό του Μετοχίου της Ι. Μονής, στο προάστιο Καλλιτέρος. Το 1764 μ.Χ. εναποτέθηκε οριστικά στην ομόνυμη Ιερά Μονή του, που έχτισαν οί Μοναχοί των Στροφάδων. Από τότε το Σεπτό Σκήνωμά του αποτελεί μέχρι σήμερα πόλο έλξης χιλιάδων προσκυνητών και πηγή συνεχών ίασεων και θαυμάτων.

Η ανακήρυξη του Αγίου Διονυσίου σαν Προστάτη της Ζακύνθου, αντί της Παναγίας της Σκοπιώτισσας και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, έγινε από την Κοινότητα Ζακύνθου ύστερ' από το έτος 1758 μ.Χ. και πριν από το 1763 μ.Χ., όταν η Βενετσιάνικη Γερουσία ενέκρινε απόφαση του Προβλεπτή Ζακύνθου Φραγκίσκου Μανωλέσου, για την αναγνώριση σαν επίσημης ημέρας της 17ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ως τότε, η επέτειος της Κοιμήσεως του Αγίου Διονυσίου (17 Δεκεμβρίου), θεσπισμένη από τη Συνοδική Έκθεση του 1703 μ.Χ., γιορταζόταν ανεπίσημα, με τη λιτανεία στην πόλη του ιερού Λειψάνου και πανηγύρι. Επίσης, ορίστηκε να γιορτάζεται επίσημα και η 24η Αυγούστου, επέτειος της μετακομιδής του ιερού Λειψάνου από τα Στροφάδια στη Ζάκυνθο, με πανηγύρι και λιτανεία του Πολιούχου στην πόλη.

MEMORIAL SERVICES ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Sunday, December 12, 2021

40 days: Terry Mikelis
40 μέρες: Τερψιχόρη Μικέλη

9 months: Peter Douros
9 μήνες: Παναγιώτης Δούρος

1 year: Andrew Chambarry
1 χρόνος: Ανδρέας Τσιαμπέρης

34 years: Nicholas John
34 χρόνια: Νικόλαος Ιωάννου

**Thank you Note
Ευχαριστήριο Μήνυμα**

On the occasion of the one-year anniversary of the passing of my beloved husband Dionysios Dimatos, I want to thank all my relatives and friends, with no exception, including our priest, Father Christos, our Cantors, the church Sexton and the entire parish for your great moral support during these difficult and painful moments.

Thanks for all the condolence cards and for the many comforting phone calls, which I wasn't always able to answer due to health issues. I apologize for the delay.

I am grateful and thankful for all the love you have given us.

With great appreciation and respect,

Aikaterini Dimatos, Children and Grandchildren.

Επί τη συμπλήρωσει ενός έτους εκ της εκδημίας του αγαπημένου μου συζύγου Διονυσίου Δημάτου, θέλω να ευχαριστήσω έστω και πολύ αργά άπαντας παραβρεθέντας συγγενείς, φίλους, μηδενός εξαιρουμένου. Τον ιερέα μας, πάτερ Χρήστο, τους ψάλτες μας, τον νεωκόρο. Γενικά όλη την ενορία μας δια τη συμπαράσταση και την τόσο μεγάλη ηθική υποστήριξη που μας προσφέρατε, εκείνες τις δύσκολες και οδυνηρές στιγμές.

Ευχαριστώ δια τις συλλυπητήριες κάρτες και για τα αλλεπάλληλα παρήγορα τηλεφωνήματα, στα οποία αδυνατούσα να απαντήσω λόγω υγείας.

Σας ζητώ ένα μεγάλο συγνώμη, και σας είμαι ευγνώμων για την άπλετη αγάπη που μας περιεβάλατε. Σας υπέρ ευχαριστώ!

Μετά εκτιμήσεως και σεβασμού

Αικατερίνη Δημάτου

Μετά Τέκνων και Εγγόνων.

OUR SPIRITUAL LEADER



Rev. Christos L. Pappas

Protopresbyter

office: 201-945-6448

cell: 201-707-4737

fatherchristos@yahoo.com

Anastasia Perdikos

Office Administrator

office: 201-945-6448

info@ascensionfairview.org

LIVE STREAM [click here](#)

ANNOUNCEMENTS

**PARISH COUNCIL ELECTIONS
on DECEMBER 12, 2021**



ASCENSION GREEK ORTHODOX CHURCH
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ



REV. CHRISTOS L. PAPPAS
PROTOPRESBYTER

November 22, 2021.

To all members of the Ascension Greek Orthodox Church

Dear Parishioners,

At the General Assembly Meeting of the Ascension Greek Orthodox Church, held on Sunday, November 7, 2021, the following names were placed in nomination for the Office of the Parish Council, for the years 2022-2024.

1. **Maria Bournias**
2. **Peter Frangiskou**
3. **Christos Kanakis**
4. **Martha Liosatos**
5. **Mihaelos Mihalos**
6. **Flourentzos Toumazou**

According to the Parish By-Laws, (6) six members must be elected to the Ecclesiastical Council, six (6) members have been proposed; therefore, you will vote from one, (1) to six, (6), candidates.

ELECTIONS WILL BE HELD SUNDAY, DECEMBER 12, 2021, AT THE CHURCH HALL, FOLLOWING THE DIVINE LITURGY UNTIL 2:00pm

The General Assembly has also elected the following members to serve on the Election Committee: **Kiki Gargas, Sophia Petrakis and Sonia Skounaki.**

You are reminded once again that in order for one to be eligible to vote, one must have his/her financial obligation paid for the year of 2021. Members, who have missed their dues in the past, in order to vote, should make their contributions before Election Day or the day before voting.

Voting is permitted by mail (absentee ballot), only when it is necessary, provided that the ballots are returned to the Election Committee by December 10, 2021.

You can obtain a ballot from the Election Committee by calling the Church Office from 9:30am - 3:00 pm. After you receive the ballot, please vote and mail it in the Church envelope provided with the ballot.

That will come directly to the Election Committee. No hand delivered absentee ballots will be accepted.

We urge all the members of our Parish to come to the Elections on Sunday, December 12, 2021, at the Church Hall. Remember, with your vote, you show concern and interest in our community.

Sincerely,

Kiki Gargas
Election Committee Chairwoman

Rev. Christos L. Pappas
Protopresbyter



ASCENSION GREEK ORTHODOX CHURCH
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ



REV. CHRISTOS L. PAPPAS
PROTOPREBYTER

22 Νοεμβρίου, 2021.

Προς τα μέλη της Ελληνικής Ορθοδόξου
Κοινότητας Θείας Αναλήψεως, Φέρβιου, Νέας Ιερσέης

Στη τελευταία Γενική Συνέλευση της Κοινότητας που έγινε την Κυριακή, 7 Νοεμβρίου, 2021, τα κάτωθι μέλη προτάθηκαν ως υποψήφιοι σύμβουλοι δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δια τα έτη 2022-2024.

1. **Μαρία Μπουρνιά**
2. **Παντελής Φραγκίσκου**
3. **Χρήστος Κανάκης**
4. **Μάρθα Λιοσάτου**
5. **Μιχαέλος Μίχαλος**
6. **Φλουρέντζος Τουμάζου**

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κοινότητας, (6) έξι μέλη πρέπει να εκλεγούν δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, προτάθηκαν επτά (6), συνεπώς μπορείτε να ψηφίσετε από έναν, (1) μέχρι έξι (6) υποψήφιους.

**ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2021
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΤΙΣ 2:00 μ.μ.**

Από τη Γενική Συνέλευση μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ.: **Κική Γκάργκας, Σοφία Πετράκη και Σόνια Σκουνάκη.**

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους διά το 2021. Όσοι διέκοψαν τη συνδρομή τους εις το παρελθόν, πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή τους πριν την ημέρα των εκλογών ή την ημέρα εκείνη πριν ψηφίσουν.

Επιτρέπεται να ψηφίσετε δια του ταχυδρομείου μόνον όταν είναι απόλυτος ανάγκη. Μπορείτε να ζητήσετε ψηφοδέλτιο από την Εφορευτική Επιτροπή, τηλεφωνώντας στο γραφείο της Εκκλησίας από τις 9:30 π.μ. το πρωί έως 3:00 μ.μ. Όταν το λάβετε, ψηφίστε και ταχυδρομήστε το, χρησιμοποιώντας τον φάκελο της Εκκλησίας, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, 2021. Ψηφοδέλτια που δεν θα έλθουν με το ταχυδρομείο, δεν θα γίνουν δεκτά.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη να προσέλθουν κατά την ημέρα των εκλογών δια να ψηφίσουν. Με τη ψήφο σας δείχνετε ότι έχετε ενδιαφέρον δια την κοινότητά μας.

Με εκτίμηση,

Κική Γκάργκας
Η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

π. Χρήστος Λ. Παπάς
Ο Ιερατικός Προϊστάμενος



ASCENSION CHURCH

Fairview, NJ

Christmas

Lenten Luncheon



Sunday, December 12, 2021

after Divine Liturgy

fried flounder with roasted potatoes

\$20

TO GO OR DINE-IN

Downstairs Community Center
101 Anderson Avenue | Fairview, NJ 07022

Hosted by the Parish Council



Ascension Church
Catechism Program

CHRISTMAS SHOP



\$10



\$20



Sale on December 5, 8, 12, & 15
after Divine Liturgy on Sundays
after Greek School on Wednesdays

**All proceeds will benefit Saint Basil Academy, Garrison, NY &
St. Tabitha School & Orphanage, Kenya, Africa**

Made with PosterMyWall.com



Ascension PTO
Christmas Bake Sale



Friday, December 10, 2021
(after Greek School)
Sunday, December 12, 2021
After the Divine Liturgy

\$25 per platter

Thank you for Supporting our Greek Afternoon School!

Καλές Γιορτές!!!



Ascension Church

Catechism Christmas Retreat



Divine Liturgy
Christmas Lesson by Fr. Christos
Christmas tree lighting | make an ornament
Christmas carols | play instruments
Christmas crafts
rehearse for Nativity Program
healthy breakfast, lunch & treats

DECEMBER 12, 2021 | 10 AM - 3 PM

WE WILL BE FOLLOWING COVID SAFETY MEASURES
PLEASE REGISTER WITH MRS. ADDIE TOUMAZOU, DIRECTOR
ascensioncatechismprogram@gmail.com

201.365.8907

[REGISTRATION FORM click here](#)

COMMUNITY SERVICE HOURS OPPORTUNITY

Father Christos is offering community service hours (5 hours) to **10th, 11th, & 12th graders** who would like to fulfill community service requirements by assisting the Catechism Director, Mrs. Addie Toumazou, and teachers at the **Catechism Christmas Retreat** on December 12, 2021. This would be a great

opportunity to give back to your community, the Ascension Church, and complete community service hours. Volunteers would assist students during the Divine Liturgy in church, help make Christmas ornaments and crafts, decorate the Christmas tree, sing Christmas carols, rehearse for the Nativity Program, and any other meaningful service. We hope you strongly consider and complete the registration form below.

REGISTRATION FORM for COMMUNITY SERVICE

ASCENSION GREEK ORTHODOX CHURCH

Join Us

Fairview, NJ

BIBLE Study

Conversation & Fellowship

with **Fr. Christos Pappas**

When

EVERY TUESDAY after Paraklesis in Church (Greek)
&
EVERY SECOND FRIDAY of the month (English)
6:45 pm in the lower community room

With Childcare

FRIDAY pizza and playtime with
supervision will be available for all children
while parents attend

Register with

Contact: Anastasia, Office Administrator
101 Anderson Avenue, Fairview, NJ 07022
info@ascensionfairview.org
(201) 945-6448



*His Eminence,
Archbishop Elpidophoros of America*

Cordially Invites you to the

**ANNUAL CHRISTMAS TREE LIGHTING &
OPEN HOUSE**

on

**Thursday, December 16, 2021
6:00 – 9:00pm**

At the

*Metropolis Headquarters
215 E. Grove Street
Westfield, NJ 07090*



Christmas Youth Celebration with our Archbishop"

His Eminence

Archbishop Elpidophoros of America

**Invites all the Northern New Jersey Youth and families
to a Joyous Christmas Celebration!**

Tuesday, December 21st @ 6:00 pm

**St. Athanasios Greek Orthodox Church,
51 Paramus Rd., Paramus, NJ 07652**



Enjoy an evening of
fellowship featuring
**Carols – Kalanda of Greece,
Christmas Songs, Tree
Lighting Celebration and
much more!!**



Come and meet our Archbishop!



If you would like to volunteer in one of our

youth ministries, you must comply
with the
Greek Orthodox Archdiocese of America
Policies for the
Safety of Children and Youth

For more information and to
register to be a youth worker,
contact:

Evelyn Tsugranis
Parish Youth Safety Administrator
youthsafetyascension@gmail.com
201-658-1801

COMMUNITY NEWS



On October 29, 2021, the Ascension Afternoon Greek School, grades pre-K to 9th grade performed for OXI Day to the parents, grandparents, and the community. Mr. Demosthenes Triantafillou, the Principal, congratulating all the students and teachers; Presbytera Maria Pappas, Pre-K & K; Theano Kallopoulos, first grade; Maria Bonitsis, second grade; Vasiliki Manolis, third grade; Madalena Aravosita, fourth grade; Dimitra Baltzis, sixth grade; Maria Sardis, seventh and ninth grade; and Vaia



Meet the new Greek School PTO of the Ascension Afternoon Greek School. Standing (left to right) Kathy Coyle; Christina Arapidis, Treasurer; Lena Kontolios; Ria Antista; Sara Yannakogeorgos; Corresponding Secretary; Lavon Detsikas; Maria Karantonis, Assistant Treasurer; Sofia Petrakis, Recording Secretary; Alexandra Louridas. Seated (left to right) Sophia Mihalakis, Vice President; Demosthenes Triantafillou, Principal; and Sonia Skounaki-Garbidakis, President. Not pictured: Smrita Sinha. Congratulations and good luck!



Congratulations to the ladies of the Philoptochos for their FOOD DRIVE for Thanksgiving. Pictured Standing (left to right) Athena Giannaros, Niki Kaousias, Demetra Delaportas, Martha Liossatos, Vicky Diamantopoulos, Maria Papadatos, and Cathe Lekkas. Center seated Georgia Stamatias.



The Ascension Catechism Program is sponsoring a Christmas Shop. Please support their first FUNDRAISER. All proceeds will go to two Orthodox organizations, St. Basil Academy, Garrison, NY and St. Tabitha School & Orphanage, Kenya, Africa. The Christmas Shop will be available on December 5, 8, 12, & 15 so you may purchase gifts for the holidays!



The Ascension GOYA (Greek Orthodox Youth of America) serve our church on Sunday, November 28, 2021.



Congratulations to the Girls Junior Volleyball team for winning the Championship District 1! Great job girls and coaches! Good luck at the Championship game against the Southern District on January 8 & 9, 2022! Please support our volleyball team to another win!

First row (left to right): Vicky Georgiou, Anthia Psofakis, Callie Fantis, and Meni Drossos. Standing (left to right): Coach Jordan Nicholas, Nina Vratsanos, Kiki Bardatsos, Themelina Petrakis, Irena Avalos, Mariana Rakkou, Katerina Arapidis, and Costas Rakkou, Coach/Advisor. (Juniors Not in photo: Sophia Lekkas and Dionysia Diakomihalis)

(Senior Team not in photo: Maria Baltzis, Irini Stathis, & Sophia Vergara)



Congratulations to the boys Senior Basketball team for a great season and for representing our church and community in the best possible light. (Left to right) Costas Rakkou, Coach/Advisor, Theo Nannas, Stasi Kostogiannis, Andrew Avalos, Chris Kersul, Andreas Socratous, Jonathon Magalias, Dimitri Bardatsos, and Mike Tsugranis, Coach/Advisor.



NEW COVID SAFETY MEASURES

You are strongly encouraged to wear a mask or face covering in church for the protection of those who cannot wear a mask, have a weakened immune system, or cannot receive the vaccine. Try to physically distance yourself as best as possible while in church. If you have the symptoms of COVID-19, or suspect you might have been exposed to someone who has COVID-19, please stay home.

The Divine Liturgy is live streamed on our church website. You can watch from home or in our Church Hall downstairs and come up for Holy Communion at the appropriate time OR at the end of the Liturgy. Please let Fr. Christos know in advance what you decide to do.

[DONATE click here](#)

Make an online donation
to our church ministries

[LIGHT a VIRTUAL CANDLE & SAY a PRAYER click here](#)



Ascension Greek Orthodox Church | 101 Anderson Avenue, Fairview, NJ 07022

[Unsubscribe info@ascensionfairview.org](mailto:info@ascensionfairview.org)

[Update Profile](#) | [About Constant Contact](#)

Sent by info@ascensionfairview.org in collaboration
with



Try email marketing for free today!